

Reisverslag 2008 Caledonian Canal tot en met Tobermory

**Dinsdag 5-08 windje 3 uit het noorden, dus voor het lapje op weg. Zonnig.
Inverness - Dochgarroch**

In de ochtend lekker getutteld en 's middag na vier sluizen, met een windje mee en een zonnetje aan de hemel zijn we door een stuk kanaal gevaren. De rivier de Ness ligt een stuk lager.



Bij Docharroch aan de steiger afgemeerd en een fietstochtje door de bossen, de weilanden en de knollenvelden gemaakt. Goed voor de broodnodige lichaamsbeweging.



**Woensdag 6-08 windje 3 uit het noorden
Dochgarroch - Drumadrochit**

De eerste echte regendag, druilerig, maar met het “zonnetje” over de kuip staan we heerlijk droog met goed uitzicht en gaan we voor het lapje over het meer van Loch Ness. Bij Drumadrochit vlakbij de befaamde ruïne van Urquhart Castle een heerlijke ligplaats gevonden.



Donderdag 7--8 windje 3 uit het noorden en in de middag het zonnetje er weer bij Drumadrochit - Foyers

In de ochtend met de fiets het Loch Ness centrum bezocht en we hebben het monster gezien, details volgen!!



In de middag zeilend naar Foyers, vlak bij de monding van een riviertje een leuk ankerplekje gevonden, met het bijbootje naar de kant en een stukje wandelen.

We hadden al een kleine waterkrachtcentrale gezien en vonden nu ook een voormalige aluminiumfabriek daterend uit 1898. Nu werd er alleen nog stroom opgewekt.

Het grappige was dat er wel water uit de centrale kwam maar dat we het water er nergens in zagen komen.

Nader onderzoek wees uit dat ze vroeger tunnels door de berg hadden gegraven om het water van de veel hoger liggende vlakte weg te kunnen laten stromen.

Het originele riviertje ging van de hoogvlakte via een nauwe kloof en twee watervallen van 17 en 23 meter naar het meer. Omdat al het water door de centrale werd afgetapt bleef er weinig over voor deze waterval.



Een uit de hand gelopen wandeltochtje langs kloof en watervallen heeft mooie beelden opgeleverd. In ieder geval een goede compensatie voor de vervallen Noorwegen tocht.

Na het riviertje via een hoogliggend wandelpad bewonderd te hebben, bleef er nog de uitdaging om met het bijbootje, voor zover dat zou lukken, het riviertje op te gaan. Goed om de volgende ochtend te gaan proberen.

**Vrijdag 08-09 nagenoeg geen wind, wel zonnig.
Foyers – Fort Augustus.**



Na het riviertochtje alles weer in orde gemaakt en op de motor naar Fort Augustus gevaren. Daar vijf sluisjes gepakt en heerlijk geslapen.

**Zaterdag zoals was voorspeld bewolkt en af en toe een miezerig buitje.
Fort Augustus.**

Vandaag blijven liggen, wat post verwerkt en boodschappen gedaan, enige sightseeing en de rest voor morgen bewaard.



**Zondag redelijk weer wind tegen.
Fort Augustus- Gairlochy.**

Lekker tochtje, gezeild naar Gairlochy. We zijn inmiddels op het hoogste punt aangekomen 31 meter boven de zeespiegel. Het landschap is hier af en toe wat vlakker en er is nagenoeg geen bewoning, alleen de Great Glenn Way (de weg door het grote dal).
Hebben een fietstochtje gemaakt en daarna op de motor door een mooi stukje kanaal gevaren



Net toen we terug waren begon het te regenen en dat ging de hele nacht door. Ze praat hier over rain en showers, in dit geval waren het showers.

**Maandag 11-08 in de ochtend showers, 's middag een spettertje met af en toe zon.
Gairlochy –Corpach (het einde van het kanaal)**

In de ochtend gingen de showers door, tijd om binnen wat klusjes te doen.



Op het eind van de ochtend begon het op te klaren, konden nog net voor de lunch door de sluis, om voor sluitingstijd de 9 sluizen op rij te kunnen pakken.
Afgemeerd en op de fiets naar Fort William, een gezellig plaatsje en een welkome afwisseling na de bergen, bossen en velden.



Laat terug en lekker gaan slapen.

**Dinsdag 12 -08 Redelijk weer, droog
Corpach (het einde van het kanaal) en.... naar buiten Camas op het Loch Linnhe**

Yvon wil nog even het internet op in Fort William, gisteren waren we daar te laat voor, ik heb de motor nagekeken, verslagen gemaakt en de kaarten bestudeerd.



Door de sluis en Loch Linnhe opgevaaren, eind van de middag werd de lucht erg grijs en hebben we een ankerplaatsje gevonden bij Camas.

**Woensdag 13 -08 Goed weer zon met wolkjes. Wind Noord Oost 4-5
Camas – Tobermory op het eiland Mull**

Heerlijk windje in de rug en met het zonnetje er bij de Sound of Mull opgevaaren. Het landschap is hier variërend van hoge bergen tot glooiende heuvels, in ieder geval genoeg om de nodige windschiftingen te veroorzaken.

Bij Tobermory was het liggeld aan een drijfsteiger 37 euro, aan de mooring 18 euro en voor eigen anker geen kosten. Bij dit goede weer en een redelijk beschutte baai gaan wij voor anker.



Dit was een lekker rustig dagje varen.

**Donderdag 14-08 Goed weer zon met wolkjes. Weinig wind
Het eiland Mull**

Om 7:00 uur werden we wakker door het lawaai van de aankomst van een groot cruiseschip.



Om 8:00 hoorden we een blikken stem van het schip komen, iedereen die “on shore uitgelaten” wil worden dient zich bij de Tenders op te stellen.



Uiterlijk 11:00 weer terug. Daarna werden we weer verlost van het lawaai van de comfort generatoren.

Er is nagenoeg geen wind en we blijven hier om van het mooie weer te profiteren. Yvon van het plaatsje en een internetcafé en ik van het fietsen. Het eerste stuk gaat alleen omhoog, als of ik naar de hemel moet.



Maar daarna wordt het zwoegen bekroond, een sprookjesachtig kasteel doemt op. Geen toegang, privé!! Maar toch... Over landweggetjes doorgefietst en genoten van de mooie glooiende landschappen.



Na een “colletje” en een onverwacht bergmeer wordt de afdaling naar Tobermory ingezet.

